

Kruisweg

Door Pater Richard Lobo SVD

In deze kruisweg nodigen we je uit om kennis te maken met de ervaringen van gemeenschappen in de wereld, die beïnvloed worden door klimaatverandering en door het wangedrag van maatschappelijk onverantwoordelijke bedrijven en leiders die de mensenrechten en de natuur niet respecteren. Laat ons inspiratie vinden in de moed die mensen tonen in confrontaties van onrechtvaardige situaties. Moge deze daad van solidariteit ons in staat stellen om het lijden van Christus te herdenken en om binnen te gaan in het mysterie van Gods liefde, geopenbaard in zijn Zoon Jezus.

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.

V: Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A: Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Handelingen 13,28

Ofschoon ze geen enkele rechtsgrond voor de doodstraf konden vinden, hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd.

Citaat

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten een ander pad kiezen, we moeten ons leven veranderen en de manier waarop we zaken doen.

(Wubbo Ockels, Nederlands natuurkundige, ruimtevaarder)

door Pater Richard Lobo SVD

Meditatie

Onder de druk van de massa en gemanipuleerd door de elite om hun voorrechten te behouden, laat Pilatus Jezus onterecht ter dood veroordelen alsof Hij een misdadiger was, en wast zijn handen in onschuld. Uit naam van economische belangen zijn bedrijven, die werken met geen enkele sociale en ecologische verantwoordelijkheid, zijn medeplichtig aan het criminaliseren van mensenrechten- en milieuverdedigers.

Gebod: Heer Jezus, leer ons om menselijk onrecht aan de kaak te stellen, zodat we geen medeplichtigers worden. Geef ons de moed om niet te zwijgen voor bevoegdheden en wetgevingen, die de mensenrechten en het milieu niet respecteren. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Johannes 19,17

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota.

Citaat

"Het menselijk milieu en het natuurlijk milieu gaan samen achteruit en we kunnen de achteruitgang van het milieu niet op een goede manier aanpakken als we geen aandacht hebben voor

de oorzaken die samenhangen met de menselijke en sociale achteruitgang” (Paus Franciscus Laudato Si 48)

Meditatie

Voor de leerlingen van Jezus was de marteling op het kruis en de dood van hun meester onbegrijpelijk. Dit is wat gemeenschappen ervaren als de verdedigers van hun rechten en hun omgeving vernederd, gearresteerd, veroordeeld, opgesloten en soms zelfs vermoord worden.

Gebed; Heer Jezus, wijs ons de weg naar het ondersteunen van activisten die afstand doen van hun persoonlijke belangen en vrijwillig kruisen dragen voor het welzijn van hun gemeenschappen. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Filippenzen 2,6-8

Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd.

Citaat

Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appèl op ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken. (Paus Franciscus, *Laudato Si*, 78)

Meditatie

Gebukt onder het kruis, ervaart Jezus de kwetsbaarheid van een mens. Hij valt, staat op en loopt weer. Gemeenschappen die het minst bijdragen aan klimaatverandering zijn vaak degenen die het meest lijden onder de gevolgen ervan. En hoewel ze een prijs betalen, zijn het de mensen in deze gemeenschappen die blijven strijden, met vallen en opstaan, voor de bescherming van het klimaat. Hun initiatieven om weer op te staan inspireren ons.

Gebod: Heer Jezus, geef ons de wijsheid om de juiste keuzes te maken om te zorgen voor het klimaat en de gezondheid van de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Leer onze regeringen zien welke projecten en programma's ze moeten implementeren om zo klimaatverstoring en het voedseltekort te verminderen. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Lucas 2,34-35

Simeon zei tot Maria: "Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken

door Pater Richard Lobo SVD

wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

Citaat

“De mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van levensstijl, van productie en consumptie om deze opwarming te bestrijden of minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen of verergeren. Als de huidige tendens voortgaat, zou deze eeuw wel eens getuige kunnen zijn van ongehoorde klimaatveranderingen en van een ongekende verwoesting van de ecosystemen met ernstige gevolgen voor ons allen.” (Paus Franciscus, *Laudato Si'*, 23-24)

Meditatie

De profetie van Simeon wordt vervuld op weg naar Golgotha. Jezus, in wie zijn leerlingen de Messias zagen, wordt behandeld als een crimineel en misdadiger. Maria, zijn moeder, is diepbedroefd bij de marteling van haar kind. Tegenwoordig maken veel ouders zich zorgen over hun kinderen, die worden geboren en opgroeien in een wereld waarin hun heden en toekomst steeds onzekerder worden vanwege klimaatverandering.

Gebod: Heer Jezus, stel ons in staat om samen vorm te geven aan een duurzame wereld voor de toekomstige generaties. Geef ons de kracht van uw liefde zodat we het leven en de schoonheid van de wereld kunnen beschermen. Amen.

V1: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Lucas 21,26

Toen zij Hem wegvoerden, hielden zij een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, die van het veld kwam: hem belaadden ze met het kruis om achter Jezus aan te dragen.

Citaat

“Ik wil mijn waardering tot uiting brengen, al degenen bemoedigen en bedanken die in de meest verschillende sectoren van menselijke activiteit werken om de bescherming van het huis dat wij delen, te waarborgen. Een bijzondere dankbaarheid verdienen allen die krachtig ervoor strijden om de dramatische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen.” (Paus Franciscus, *Laudato Si'*, 13)

Meditatie

Hoewel Simon van Cyrene gedwongen werd om Jezus te helpen, is het gebaar van Simon van Cyrene een symbool van solidariteit geworden. In onze tijd is wereldwijde solidariteit nodig om onze wereld te beschermen. Vele jongeren in de wereld komen voor sociale en klimaatrechtvaardigheid op. De roep van hun hart is profetisch.

Gebod: Heer Jezus, leer ons om een wereldwijde solidariteit op te bouwen zodat we de last van anderen kunnen verlichten die mensen dragen vanwege klimaatverandering. Help ons de roep

te horen van jonge mensen over de hele wereld die zich inzetten voor sociale en klimaatrechtvaardigheid. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Jesaja 53,2-3

... zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt.

Citaat

Klimaatverandering houdt geen rekening met een grens; het houdt geen rekening met wie je bent - rijk of arm, klein of groot. Daarom noemen we dit een wereldwijde uitdaging, die wereldwijde solidariteit vereist. Klimaatverandering vindt plaats door menselijk gedrag, daarom is het logisch dat wij, mensen, deze kwestie aanpakken. (Ban Ki-Moon secr. gen van de VN).

Meditatie

Bij het zien van het lijden van Jezus kan Veronica niet stil blijven staan. Ze verlaat het gezeur van de menigte en vraagt de soldaten om het gezicht van Jezus af te drogen. Laat ons het

door Pater Richard Lobo SVD

gezicht van Jezus herkennen in degenen die onrecht lijden. Over de hele wereld worden mensen onterecht gearresteerd, gevangen gezet en gemarteld voor hun toezeggingen en meningen. Dankzij humanitaire organisaties, krijgen ze een beetje meer aandacht.

Gebod: Heer Jezus, help ons het lijden van onze zusters en broeders, die onrecht ondergaan, te verlichten. Help ons met de Geest van wijsheid en moed deze mensen bij staan in woord en daad. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: 1 Petrus 2:21

“En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.”

Citaat

“De klimaatcrisis is zowel het gemakkelijkste als het moeilijkste probleem waarmee we ooit te maken hebben gehad. De gemakkelijkste omdat we weten wat we moeten doen. We moeten de uitstoot van broeikasgassen stoppen. De moeilijkste omdat onze huidige economie nog steeds volledig afhankelijk is van het verbranden van fossiele brandstoffen en het vernietigen

door Pater Richard Lobo SVD

van ecosystemen om eeuwige economische groei te creëren.”
 (Greta Theunberg-toespraak tot het Britse parlement op 23 april 2019.)

Meditatie

Lichamelijk gebroken valt Jezus voor de tweede keer. Hij verzamelt zijn kracht, staat op en vervolgt zijn reis uit liefde voor de mensheid. Tegenwoordig vallen gemeenschappen twee keer: één keer onder het gewicht van armoede en een tweede keer onder het gewicht van de gevolgen van klimaatverandering. Voor deze gemeenschappen betekent schade aan hun ecosysteem: het verlies van hun huis, hun land, hun voedselbron, hun cultuur en hun spiritualiteit.

Gebod: Heer Jezus, gedurende uw aardse leven en door uw kruisdood, hebt U ons het mooiste bewijs van uw liefde nagelaten. Help ons in uw voetsporen te treden en ons in te zetten ten dienste van onze zusters en broeders. Amen.

V1: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Achtste statie: Jezus ontmoet de wenende vrouwen.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Lucas 23,27-28

Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: "Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen."

Citaat

“Wij leven in een land dat de schurk is in het klimaatverhaal. Wat betekent deze crisis voor ons als christenen? Hoe verhouden we ons tot de aarde en tot onszelf? Dit gesprek zou het uitgangspunt van onze theologie moeten zijn. Dat is geen leuke boodschap, maar wel een christelijke.” (Klimaatactivist Rozemarijn van 't Einde)

Meditatie

In antwoord op hun medeleven vraagt Jezus aan de vrouwen van Jeruzalem om zich zorgen te maken over zichzelf en hun kinderen. In onze wereld spelen vrouwen een essentiële rol bij het bouwen aan een duurzame wereld. Toch worden zij en hun kinderen vaak het meest getroffen door klimaatverandering.

Gebod: Heer Jezus, maak ons arbeiders van een meer maatschappelijk verantwoorde, groenere wereld die leefbaar is. Help ons de situaties te begrijpen van vrouwen in de wereld en geef ons de kracht om hen te steunen bij hun strijd tegen de mishandeling van het milieu. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: “Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.” (2 Korinthiërs 12:9)

Citaat

“Op verschillende manieren dragen de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, bij tot de ontwikkeling van de rijkste landen ten koste van hun eigen heden en toekomst. [...] Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld te vereffenen door hun gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken.” (Paus Franciscus, *Laudato Si'*, 52)

Meditatie

Uitgeput bereikt Jezus zijn fysieke limiet en valt op de grond. In God, zijn Vader vindt Hij de kracht om weer op te staan om de missie te volbrengen die Hij aan Hem heeft toevertrouwd. In een wereld waar klimaatproblemen ernstig zijn vooral in arme landen, negeren veel ontwikkelde landen de ecologische schuld die ze verschuldigd zijn aan arme landen in de wereld.

Gebod: Heer Jezus, leer ons dat wij duurzaam leren leven in een wereld van de wegwerpcultuur. Laat onze acties helpen om de ecologische last te verminderen van de mensen in de arme landen, die lijden onder de gevolgen van de levensstijl van mensen van de rijke landen. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Matteüs 27,34-35

Ze gaven Hem met alssem gemengde wijn te drinken; Hij proefde ervan maar wilde niet drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen.

Citaat

Ieder jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die onze kinderen niet meer zullen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. Door toedoen van ons zullen duizenden soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan. (Paus Franciscus, *Laudato Si'*, 33)

Meditatie

Wanneer Jezus van zijn kleren ontdaan is, werd alles gedaan om Hem te vernederen, Hem belachelijk te maken en Hem van zijn waardigheid te beroven in het zicht van de toekomstige menigte. Zo is het voor autochtone gemeenschappen wanneer regels en wetten worden overtreden om hun te beroven van hun land, bossen, hulpbronnen en cultuur.

Gebod: Heer Jezus, geef ons de moed en kracht om ontwikkelingsprojecten te promoten die de menselijke waardigheid respecteren. Geef aan autochtone volkeren de kracht om hun eigendom en cultuur te blijven verdedigen. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Lucas 23,33-34

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zeide: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen."

Citaat

De internationale onderhandelingen kunnen niet op een veelbetekenende wijze verder gaan ten gevolge van de standpunten van de landen die aan de eigen nationale belangen de voorkeur geven ten opzichte van het wereldwijde algemeen welzijn. Allen die de gevolgen zullen ondergaan, die wij trachten te verdoezelen, zullen zich dit gebrek aan bewustzijn en verantwoordelijkheid herinneren. (Paus Franciscus, Laudato Si', 169)

Meditatie

De spijkers die het vlees van Jezus doorboren, houden Hem gevangen op het kruis. In de wereld zijn er veel activisten, die vreedzaam werken om de rechten van hun volk te beschermen, aan een kruis genageld. Deze gekruisigde mensen zijn vaak het slachtoffer van bedreigingen, intimidatie en geweld, gepleegd door rijke handelsbedrijven.

Gebod: Heer Jezus, maak ons bewust van het lijden van hen die door onze levensstijl aan het kruis worden genageld. Moedig ons aan om naast hen te gaan staan, die een einde proberen te maken aan de misstanden, gepleegd door de machtigen. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis.

door Pater Richard Lobo SVD

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: 1 Johannes 3:16

Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.

Citaat

Laten wij dus dromen, als één menselijke familie, als medereizigers van hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijk huis is, ieder van ons met de rijkdom van zijn of haar geloof en overtuiging, ieder van ons met zijn of haar eigen stem, allemaal broeders en zusters! (Paus Franciscus, Fratelli Tutti,8)

Meditatie

Uiteindelijk zijn de tegenstanders van Jezus blij omdat Jezus aan het kruis hangt tussen aarde en hemel. Vanuit het kruis roept Hij nu ons, zijn liefde daadwerkelijk te maken. Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om ons leven te richten op de dienst aan onze zusters en broeders. Dit is de opdracht die wij proberen te bevorderen met de organisaties die voor de rechten van armen vechten.

Gebod: Heer Jezus, laat ons zien hoe we ons leven volledig in dienst kunnen zetten van onze zusters en broeders. Leer ons de waarde te ontdekken van mensen en dingen. Steun ons in onze inzet voor solidariteit, delen, gerechtigheid en vrede. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis genomen.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Johannes 12,24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.”

Citaat

227 land- en milieuactivisten werden in 2020 jaar vermoord 2020 was het slechtste jaar tot nu toe. De agressie tegen milieuactivisten en mensenrechtenactivisten is sterk toegenomen. Meestal worden inheemse mensen die hun voorouderlijk land verdedigen het doelwit." Achter de gewelddaden zitten vooral bedrijven, boeren en soms ook overheidsdienaren. Ook criminele bendes, paramilitaire groepen en rebellen doden activisten. (Britse mensenrechtenorganisatie Global Witness)

Meditatie

Met zorg en respect werden de nagels uit het vlees van Jezus gehaald. Het levenloze lichaam is aan Maria overgedragen. Vandaag krijgen er te veel moeders de lichamen van vermoorde kinderen op hun schoot vanwege hun toewijding aan vreedzame bescherming van de mensenrechten en het milieu.

Gebod: Heer Jezus, leer ons de herinneringen levend te houden van hen die vermoord zijn omdat ze opkwamen voor de mensheid en onze planeet. Wij bidden om kracht voor vele moeders die van hun kinderen afscheid nemen. Wij bidden om kracht en nabijheid in hun pijn en verdriet. Amen.

door Pater Richard Lobo SVD

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd.

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Mattheüs 27:59-60

Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen.

Citaat

“Mogen we samen op weg gaan naar een nieuwe horizon van liefde en vrede, van broederschap en solidariteit, van wederzijdse steun en acceptatie. Mogen we nooit toegeven aan de verleiding om anderen te negeren, [...] in plaats daarvan, laten wij dagelijks, op concrete en praktische manieren, `een gemeenschap creëren uit broeders en zusters die voor elkaar zorgen.” (Paus Franciscus, bericht on de Wereldvredeesdag, 1 januari 2021)

Meditatie

Het graf, een teken van het offer van Jezus voor de redding van de mensheid, zal niet het laatste woord zijn in Gods heilswerk. Zijn liefde zal sterker zijn dan de dood. Wordt het geen tijd voor ieder van ons om de waardigheid van de mensheid en de bescherming van ons gemeenschappelijk huis centraal te stellen?

Gebed: Heer Jezus, geef ons de vreugde van de hoop op de verrijzenis en laat ons samen wandelen in een geest van broederschap. Geef ons de moed om door te gaan, handelend in solidariteit met onze zusters en broeders wiens mensenrechten en milieurechten niet worden gerespecteerd. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Vijftiende statie: Jezus is opgestaan

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heilige schrift: Johannes 20:21-22

Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de heilige Geest.

Citaat

"De verlossing door Jezus heeft een maatschappelijke betekenis, omdat God in Christus niet alleen het individu verlost, maar ook de maatschappelijke verhoudingen tussen de mensen. Het aanvaarden van de eerste verkondiging, die ertoe uitnodigt zich door God te laten liefhebben en Hem lief te hebben met de liefde die Hijzelf ons meedeelt, veroorzaakt in het leven van de persoon en zijn activiteiten een eerste en fundamentele reactie: het welzijn van de ander wensen, zoeken en behartigen." (*Paus Franciscus, Evangelii Gaudium, 178*)

Meditatie

door Pater Richard Lobo SVD

De Schrift is vervuld. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is verrezen. Hij leeft onder ons. Hij heeft een eeuwig verbond tussen God en de aarde geschapen. Dit is onze geloofservaring van bevrijding en verlossing. Ja, Jezus leeft in de harten van activisten en organisaties, die zich inzetten voor de armen en de uitgestotenen. Ja, Jezus leeft in de harten van mensenrechten- en milieuverdedigers die zich inzetten voor de waardigheid van vrouwen, mannen en kinderen. Ja, Jezus leeft ook in ons als wij bereid willen zijn om moederaarde te beschermen.

Gebed: Heer Jezus, begeleid ons op de paden van solidariteit die we nemen. Inspireer ons met de Heilige Geest opdat Hij in ons kan werken. Mogen onze harten openstaan voor alle volkeren en naties van de wereld om samen te werken voor de projecten van vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping. Amen.

V: Heer, ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.

Slotgebed

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen voor het leven
en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen. God van de armen,

door Pater Richard Lobo SVD

help ons de verlaten en
vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten van allen
die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken, en te erkennen
dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. Amen.