



Stralen van de wijsheid en de goedheid van God

- Ieder schepsel heeft een unieke waarde

Veel traditionele culturen vertonen grote eerbied voor de natuur en gebruiken deze enkel voor wat noodzakelijk is voor het leven. Onze tijd heeft de neiging de natuur te beschouwen als gratis grondstof, grenzeloos beschikbaar om er een verkwistende levensstijl op na te houden. Hierdoor schakelen we onherroepelijk duizenden soorten planten en dieren uit – en dit ten nadele van de toekomstige generaties. In zijn encycliek “Laudato si” nodigt paus Franciscus ons uit de wereld met andere ogen te bekijken en de unieke waardigheid te zien van ieder schepsel dat God looft met zijn unieke schoonheid, een schoonheid die ons vreugde kan geven.

- In de joods-christelijke traditie betekent het woord ‘schepping’ meer dan ‘natuur’, omdat er een relatie is met het project van Gods liefde waar ieder schepsel een eigen waarde en betekenis heeft. De natuur wordt tegenwoordig vaak beschouwd als een systeem dat geanalyseerd, begrepen en beheerd wordt. Maar de schepping kan enkel begrepen worden als **een gave die voortspruit uit de geopende hand van ons aller Vader**, als een werkelijkheid die belicht wordt door de liefde, een werkelijkheid die ons oproept tot universele gemeenschap. (*Laudato Si’* 76)
- **Elk schepsel is object van de tederheid van de Vader**, die het een plaats geeft in de wereld. Zelfs het broze leven van het meest onbeduidende wezen is het object van zijn liefde, en in de luttel ogenblikken van zijn leven wordt het omringd door zijn genegenheid. (77) Ieder schepsel heeft zijn eigen schoonheid en perfectie... De verschillende schepselen, die gewild zijn in hun eigenheid, weerkaatsen, ieder op wijze, een straal van de oneindige wijsheid en goedheid van God. (69)
- We mogen **op verantwoordelijke wijze gebruik maken van dingen**. Tegelijk zijn we geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde hebben in Gods ogen en dat zij, door hun bestaan zelf, Hem loven en eren. De mens, juist vanwege zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begaafd is, is geroepen de schepping met haar interne wetmatigheid te eerbiedigen. (69)
- We moeten erkennen dat ons eigen lichaam ons in directe relatie stelt met het milieu en met de andere levende wezens. **Zijn of haar eigen lichaam aanvaarden** als een geschenk van God is nodig om heel de wereld te aanvaarden en te verwelkomen als een geschenk van God en een gemeenschappelijk huis. (155)
- De verdwijning van een cultuur kan even erg of erger zijn dan het verdwijnen van een dierlijke of plantaardige soort. (145)
- Het einddoel van de reis van het universum bevindt zich in de volheid van God... Een argument te meer om elke despotische en onverantwoordelijke dominantie van de mens over de andere schepselen te verwerpen. **Het einddoel van de andere schepselen, dat zijn wij niet**. Maar samen met ons en door ons schrijden zij voort naar het eindpunt dat God is, in de volheid van de verrezen Christus die alles omgrijpt en verlicht. Want de mens, begiftigd met denkvermogen en liefde, aangetrokken door de volheid van Christus, is geroepen **alle schepselen te begeleiden naar hun Schepper**. (83)



Spiritualiteit is niet het monopolie van de mensen. De dieren, de planten, de bergen, de bomen, heel de aarde zijn samenstellende onderdelen van de menselijke spiritualiteit.

Chengerai Hove