



Leven in gemeenschap met alle schepselen

- De overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is

Door onze op nut gerichte mentaliteit zijn wij geneigd de natuur te beschouwen als een verzameling bruikbare onderdelen en onszelf als individuen die los van de natuur en er zelfs boven staan.

De wetenschap heeft ons geleerd de wereld te zien als een netwerk van nauw met elkaar verband houdende ecosystemen waarbinnen levende wezens met elkaar in verbinding staan en van elkaar afhankelijk zijn.

In "Laudato Si" toont Paus Franciscus ons een 'spiritualiteit van wereldwijde solidariteit' waarin wij onszelf zien als deel van een universele familie, die leeft in gemeenschap met God en al zijn schepselen, waar wij deel aan hebben en waarvan ons leven afhangt.

- ...Als onderdeel van het heelal en geschapen door een en dezelfde Vader, zijn wij allen door onzichtbare banden verbonden en vormen wij **een soort universele familie, een verheven gemeenschap**, die ons vervult van een heilig, liefdevol en nederig respect....(LS 89)
Dit betekent niet dat men alle levende wezens gelijk zou moeten stellen, noch dat men de mens zijn unieke betekenis en de hiermee verbonden enorme verantwoordelijkheid zou moeten ontnemen. (LS 90)

- De menselijke persoon groeit, rijpt en wordt meer geheiligd in de mate waarin hij of zij relaties aangaat, door buiten zichzelf te treden **om in gemeenschap met God, de ander en met alle schepselen te leven**. Zo maken zij zich de trinitaire dynamiek eigen die God vanaf hun schepping in hen heeft gelegd. **Alles is met elkaar verbonden**, en dit nodigt ons ertoe uit om een spiritualiteit van wereldwijde solidariteit te ontwikkelen die voortvloeit uit het mysterie van de Drie-eenheid. (LS 240)

- Het is onze nederige overtuiging dat het goddelijke en het menselijke elkaar ontmoeten tot in het kleinste detail van het **naadloze kleed van Gods schepping**, ja tot in het kleinste korreltje stof van onze planeet. (LS 9)

- Omdat alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet elk ervan met liefde en respect worden gekoesterd, want wij zijn als levende wezens van elkaar afhankelijk. (LS 42)

Ook al zijn wij het ons vaak niet bewust, **wij zijn voor ons bestaan afhankelijk van deze ecosystemen**. (LS 140)



- Het heelal in zijn geheel met al zijn veelvuldige relaties laat de onuitputtelijke rijkdom van God zien.....Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen en de veelvoud van hun relaties begrijpen. **Geen enkel schepsel heeft aan zichzelf genoeg.** Schepselen bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid, om elkaar aan te vullen, ten dienste van elkaar. (LS 86)
- Zoals de verschillende –fysische, chemische en biologische- aspecten van de planeet met elkaar in relatie staan, **zo vormen de levende soorten een netwerk** dat wij nooit volledig zullen kunnen onderzoeken en begrijpen. (LS 138)
De natuur kan niet worden beschouwd als iets dat los van ons staat of zuiver als een omlijsting van ons leven. Wij maken deel uit van de natuur, zijn erin opgenomen en staan er voortdurend mee in contact..... (LS 139)

*De Schepper van ons leven is ook de Schepper van het leven van wilde dieren.
Onze relatie met dieren maakt deel uit van dezelfde Scheppingsorde.
Menselijke wezens delen hun leven met zowel wilde als tamme dieren.*

Chengerai Hove