



“Laudato Si” - Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

De Encycliëk “Laudato Si” van Paus Franciscus herinnert de Kerk en “alle mannen en vrouwen van goede wil” met kracht aan een van de belangrijkste problemen van onze tijd: de klimaatverandering en de daarmee samenhangende voorzienbare noodlottige gevolgen. Zes maanden voor de klimaatop van de VN in Parijs wil de Paus regeringen uitdagen om eindelijk tot een overeenkomst te komen over bindende doelstellingen op wereldschaal om klimaatverandering te beperken.

Zijn bekommernis geldt niet alleen het klimaat, maar ook de gerechtigheid: gerechtigheid jegens de armen die het kwetsbaarst zijn, gerechtigheid jegens de komende generaties en ook gerechtigheid tegenover alle schepselen Gods. De Paus levert kritiek op ons huidige “techno-economische paradigma”, dat de natuur behandelt als een oneindige en goedkope bron van grondstoffen.

Op de van hem bekende radicale wijze zegt hij dat dit leidt tot de buitensporige en verkwistende levensstijl van de ‘happy few’ en tegelijkertijd geen oog heeft voor de elementaire levensnoden van de armen. Het voorbeeld van Franciscus volgend, stelt hij ons een andere kijk op de schepping voor en een spiritualiteit van eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen des levens. Het AEFJN (African Europaen Faith and Justice Network) en haar Duitse Antenne de NAD hebben een aantal meditaties opgesteld rondom Laudato Si’. De KNR en CMBR willen u graag deze serie overwegingen aanbieden over een aantal thema’s die steeds terugkeren in de Encycliëk. We zullen ze u met enige regelmaat toesturen. Daarnaast zijn ze ook de terug te vinden op de website van de KNR

Dit zijn die aan LS 16 ontleende thema’s :

- de nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet
- de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar in verband staat
- kritiek op nieuwe paradigma’s en vormen van macht die voortvloeien uit de technologie
- de oproep andere manieren van denken te zoeken om de economie en de vooruitgang te verstaan
- de geheel eigen waarde van ieder schepsel
- de betekenis van ecologie op menselijk vlak
- de noodzaak van oprechte en eerlijke debatten
- de grote verantwoordelijkheid van de internationale en lokale politiek
- de wegwerpcultuur en het voorstel voor een nieuwe levensstijl



De inzichten van de Paus zijn afkomstig uit het onderzoek en de gedachten van tal van wetenschappers, filosofen, theologen en sociale bewegingen. Hij grijpt terug op de lessen van zijn voorgangers Benedictus XVI en Johannes Paulus II ; op de visie van de gewezen Patriarch Bartholomeus en in het bijzonder op het voorbeeld van het leven van zijn naamgenoot, Franciscus van Assisi (LS 10)

“(Franciscus) was een mysticus en een pelgrim die eenvoudig leefde in een wonderbaarlijke harmonie met God, de ander, de natuur en zichzelf. In hem kan men zien hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens de armen, inzet voor de samenleving en innerlijke vrede ondeelbaar zijn”.



Het is tenslotte vermeldenswaard dat veel van de ideeën van “Laudato Si” hun parallel vinden in de wijsheid van Afrikaanse culturen zoals, naast andere verwijzingen, blijkt uit de citaten uit het werk van de onlangs overleden welbekende dichter Chengerai Hove.

*“ De natuur wordt beschermd door de gemeenschap van de levenden en de doden.
Deze gemeenschap is de bezegeling van deze bescherming”.*

Chengerai Hove