

## **Staan op Heilige Grond**

Jeanne Rens, pastor van de Ontmoetingskerk, Johannes en Jacobusparochie te Nijmegen.

Jeanne Rens presenteert de wordingsgeschiedenis van een stuk openbaar groen van gemeente Nijmegen. Daarvan is een prachtig aangelegde ontmoetingstuin gecreëerd naast de kerk en het winkelcentrum van de wijk Dukenburg. Deze workshop laat de stappen zien tot het welslagen van dit project.

Het begon allemaal met een droom die de Pastor deelde. Aanvankelijk stuitte ze op protest in haar geloofsgemeenschap, omdat het niet haalbaar zou zijn qua financiën en menskracht. Omdat de Ontmoetingskerk veel contacten heeft in de wijk vond het idee weerklank bij de wijkmanager en wethouder. Gemeente Nijmegen wilde de grond wel in gebruik geven en plantklaar maken voor het realiseren van een parochietuin in de wijk. Daarna kwam de fase van het aanplanten. Belangrijk is het om daarbij deskundig advies in te winnen en die kwam er van voormalige Hortus Botanicus van de Radboud Universiteit. De praktijkschool kwam om het pad te bestraten met overvloedige klinkers die gemeente Nijmegen na een actie 'Steenbreek' over had.

De tuin is ook succesvol vanwege samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Een ronde zitbank om de boom is door de Rotary geschonken en begrafenisvereniging Monuta sponsorde de herdenkingsboog. Dat vereist wel wat netwerken, maar dat netwerk is al opgebouwd en via-via loopt het dankzij goodwill en bekendheid ook wel vanzelf. Op een bepaald moment werd het even spannend toen er bericht kwam van de vereniging van natuur en milieu educatie IVN. Zij waren bezig om natuurgidsen op te leiden en wilden met 45 cursisten de tuin verder komen aanplanten. Zij gingen op Paaszaterdag zelf aan de slag. De pastor is er in het begin voor een welkomstwoord en de rest gaat dan vanzelf.

De focus van de Ontmoetingskerk op duurzaamheid zit in een meerjarig programma en is gekoppeld aan een kerkelijk thema. In 2017 werd het thema gekozen: 'met het oog op de toekomst'. Een programmaraad denkt na over de invulling. De parochie koppelt het aan activiteiten die inspireren. Er wordt verslag gedaan in het parochieblad en er zijn lezingen. Dit alles kan niet zonder de concrete inzet van vrijwilligers. Er is dan ook een werkgroep die meedenkt en er handen en voeten aan geeft.

Een van de deelnemers aan de workshop vraagt waarom de tuin aangemerkt kan worden als een initiatief in duurzaamheid? Het gaat om duurzaamheid in de brede zin van het woord. Het gaat ook om duurzaamheid in menselijke relaties, ontmoetingen en toegankelijkheid in de wijk. Ook is er nu sprake van meer biodiversiteit in de wijk, (bloemen, insectenhôtels, eetbare kruiden).

Inderdaad is de tuin geen technische innovatie, maar wel gericht op aandacht voor mens en natuur, midden in de wijk. De deelnemers geven terug dat ze dit een inspirerend initiatief vinden. Een laatste reactie gaat over het bereiken van jongeren met dit initiatief. Er zijn aanvullende activiteiten nodig om jongeren te interesseren voor de natuur.

Mirjam Schuilenga