

De twaalf meest radicale citaten uit Laudato Si' (volgens RollingStone magazine)

1. "Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen." (paragraaf 23)
2. "Alle mensen moeten zich bewust worden van de noodzaak om hun levensstijl, productie- en consumptiegewoonten te veranderen en om zo de opwarming van de aarde, of tenminste de menselijke oorzaken die haar veroorzaken of verergeren, te bestrijden." (23)
3. "...de zonde manifesteert zich vandaag met al haar vernietigingskracht in ... de verwaarlozing van de meest zwakken en in aanvallen op het milieu." (66)
4. "Deze problemen zijn zeer nauw verbonden met de wegwerpcultuur die zowel de uitgestotenen treft als ook de dingen zelf die snel tot afval gereduceerd worden." (22)
5. "Door onze schuld verdwijnen elk jaar duizenden soorten planten en dieren, ... zij kunnen God niet meer loven en kunnen ook niet meer hun boodschap aan ons doorgeven. Dat recht hebben we niet." (33)
6. "Het is absoluut noodzakelijk om politieke maatregelen te treffen om de komende jaren de uitstoot van koolstofdioxide en andere vervuilende gassen drastisch te beperken..." (26)
7. "Veel mensen die meer middelen en economische of politieke macht bezitten, doen hun best om de problemen en de symptomen te verbergen..." (26)
8. "Jongeren eisen van ons verandering. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is te beweren dat men aan een betere toekomst werkt zonder na te denken over de milieucrisis en het lijden van de uitgestotenen." (13)
9. "De terugdringing van de broeikasgassen vereist eerlijkheid, moed en verantwoordelijkheidsbesef, vooral van de kant van de machtigste en meest vervuilende landen." (169)
10. "Ongelijkheid treft niet alleen individuen maar hele landen en ze verplicht ons na te denken over een ethiek van de internationale verhoudingen. Want er bestaat een ware 'ecologische schuld', vooral tussen Noord en Zuid." (169)
11. "De maximale grenzen van de ontginning van de planeet zijn nu al overschreden, zonder dat het probleem van de armoede opgelost werd." (27)
12. "Deze zuster (aarde) huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door het onverantwoorde gebruik en misbruik van de goederen die God haar heft toevertrouwd. Wij zijn opgegroeid in het bewustzijn dat we eigenaars en heersers waren met een machtiging om haar uit te buiten." (2)