

**BEZINNEN OP
LAUDATO SI':**

*'De zorg voor ons
Gemeenschappelijk huis'*

Op 5 zaterdag middagen

In het Buitenhuis – Hooge Berkt 25B

GEMEENSCHAP DE HOOGE BERKT

In onze gemeenschap leven we volgens vijf leefregels die richtsnoer zijn in onze persoonlijke groei maar ook in ons samenleven als gemeenschap. Deze vijf leefregels zijn ontleend aan kernthema's uit het oude en nieuwe testament. Die leefregels zijn:

1. Word wie je bent;
2. Broederschap, wees er niet bang voor;
3. Ga je weg;
4. Ontdek je verantwoordelijkheid;
5. Waag het (Gods) verbond te maken.

De opdracht die ons in Laudato Si' gegeven wordt, sluit aan op deze leefregels.

Als mensen die Christus willen verstaan worden we opgeroepen ons te bezinnen hoe we ons die spiritualiteit eigen kunnen maken en in concrete daden ten uitvoer brengen.

PROGRAMMA

12:30 uur: Inloop
13:00 uur: Welkom
13:05 uur: Meditatieve opening
13.10 uur: Inleiding leefregel
13:15 uur: Boodschap uit Laudato Si'
13.30 uur: Persoonlijk delen in groepen
14:15 uur: Samenkomen en delen
14:25 uur: Meditatieve sluiting:
14.30 uur: Sluiting.

*Op **16 februari** beginnen we een uur eerder en kunt u eerst een presentatie bijwonen die de gehele encycliek en de totstandkoming ervan kort uitlegt.*

In vijf bijeenkomsten van 1,5 uur is er een korte inleiding op een van de leefregels en de daarbij relevante passage uit Laudato Si'. In kleine groepen gaan we daarover met elkaar in gesprek. In die gesprekken gaan we niet in discussie, maar luisteren we naar ieders reactie op de inleidingen, delen we onze dromen en mogelijk ook onze concrete acties en voornemens.

Met deze bijeenkomsten beogen we elkaar te stimuleren om wegen te vinden om de oproep van paus Franciscus voor een 'integrale bekering' te verstaan en indien mogelijk invulling te geven.

Bent u geïnteresseerd om aan één of meerdere van deze bijeenkomsten deel te nemen, neem dan even contact op via het email adres aan de achterzijde. Dan kunnen we u, indien gewenst, een samenvatting van de encycliek toesturen en helpt u onze planning voor het samenzijn.

'Het gaat er niet zozeer om te spreken over ideeën.

Een hartstochtelijke zorg voor de wereld wordt vooral gevoed door motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien.

Het is onmogelijk zich alleen maar met theorieën in te zetten voor iets groots, zonder een mystiek die ons bezielt.'

Paus Franciscus (Laudato Si' nr. 216)

Laudato Si'

Betekent: 'Geprezen zijt Gij' en is de naam van de pauselijke encycliek die gaat over de zorg voor de aarde en de zorg voor de armen, gepubliceerd in mei 2015.

Paus Franciscus stelt zich met deze 'rondschrijfbrief' ten doel 'met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijk huis'.

Hij wil een nieuwe dialoog aangaan over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte kunnen geven.

Want, zo schrijft hij: *'Wij kunnen alleen meewerken als instrument van God voor de zorg van de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen'*.

Het is daarmee een oproep aan ons allen om kritisch onze levenswijze onder de loep te nemen, in een drieluik van: zien, oordelen en handelen.

De kernvraag van Laudato Si' is dan ook: *'Wat voor een wereld willen we achterlaten, niet alleen voor onszelf en toekomstige generaties, maar ook in onze huidige generatie naar de huidige armen onder ons'*.



Voor meer informatie:
Frank Boomers
Email: bergeijk@hoogeberkt.nl

Adres:
Hooge Berkt 16
5571 TH Bergeijk



LAUDATO SI'

**Bezinnen op
Laudato Si'
in 2019**

**16 februari
4 mei
17 augustus
5 oktober
30 november**